

# En lärjunge är ...

Förbi

Mark McGee



En lärjunge är en elev

Människor som följer Jesus Kristus kallas lärjungar.

"Och när han såg folkmassan, gick han upp på ett berg, och när han satt, kom hans lärjungar till honom." Matteus 5: 1

Hans lärjungar kom till honom. Det är vad lärjungar gör - de går dit Herren går. De följer honom. De vill vara med honom. Deras tanke är omgiven av önskan att följa honom. Deras högsta mål i livet är att vara med honom.

"När han nu steg in i en båt följde hans lärjungar honom." Matteus 8: 3

Ett av de främsta budskapen i Nya testamentet är att människor som tror på Jesus Kristus följer honom. De tittar på, lyssnar, tänker, lär sig och följer.

Ordet "lärjunge" betyder en elev. Det ursprungliga ordet i Nya testamentet är de grekiska matematikerna - "en lärare som indikerar tanke åtföljd av strävan." En lärjunge av Jesus Kristus lär sig om sin Herre och vad han vill att de ska göra, gör sedan något åt vad de gör

lära sig. En lärjunge är inte någon som bara vet. Lärjungar hör, lär sig och gör.

Jag brukade tro att kristna inte var tänkare; att de bara gjorde vad de fick veta utan att använda hjärnan för att söka och överväga vad som är sanning. Jag tänkte på kristna som icke-tänkare. Jag var stolt över min ateism och trodde att den gjorde mig till en "fri tänkare". Då blev jag kristen och fick reda på att min hjärna inte blev grumlig när jag trodde på Gud. Jag lärde mig för första gången i mitt liv att jag verkligen kunde tänka själv. Jag följde inte vad världen trodde, sa och gjorde. Gud placerade sin heliga ande inuti mig och talade till mig genom sitt ord. Jag hörde från Gud, fångade hans visdom och levde ett liv som var mycket bättre än

någonting jag någonsin kunde komma på själv. Prata om att vara frittänkare!

Att höra från Gud är bara början på vad det innebär att vara en Kristi lärjunge. Hörsel bör leda till tänkande. Tänkande bör leda till lärande.

Lärande bör leda till att göra.

1. Hörsel 2. Tänkande 3. Lärande 4. Gör

Det är en enkel process, men det är inte lätt - och det går inte snabbt. Det tar ansträngning och tid att växa som en lärjunge till Jesus Kristus. Jag kan dock inte tänka mig något bättre sätt att tillbringa min tid på jorden. Jesus ger oss "det eviga livets gåva" när vi blir hans lärjunge. Vår korta tid på jorden är bara början på en evig kärlekssång med Jesus på vårt hjärta.



En lärjunge är lydig

En lärjunge lyssnar på vad Jesus säger och överväger allvarligt sina ord av visdom och vägledning. Men det stannar inte där.

En lärjunge av Jesus Kristus är också en görare. De hör vad Gud säger och lyder sedan hans befallningar. Jesus gjorde det klart för sina anhängare att lydnad till honom var en viktig del av att vara en lärjunge.

”Och Jesus kom och talade till dem och sade:” All myndighet har givits mig i himlen och på jorden. Gå därför och gör lärjungar för alla nationerna, döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn, och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. och se, jag är alltid med dig, ända till tidens slut. ”Amen.” Matteus 28: 18-20

Innan Jesus sa något om lärjungaskapsprocessen, pekade han dem på lärjungaskapets kraft: "All myndighet har givits mig i himlen och på jorden." Vi kan vara så upptagna som vi vill vara i processen att följa Jesus Kristus, men våra ansträngningar är ingenting utan hans kraft. Jesus har ALL myndighet i himmel och jord. Det grekiska ordet är exousia och betyder "rätten att agera, makten att handla, tillstånd att handla, handlingsfrihet." Tanken här är att Jesus Kristus har rätten och makten att göra som han vill. Jesus har auktoriteten att göra vad han vill göra och ta emot allt från sina anhängare. Vad vill Jesus att vi ska

do? "Gå därför och gör alla nationers lärjungar." Jesus vill att vi ska gå under hans myndighet och lärjungar människor från alla nationer. Hur lär vi människor? Vi lär dem att följa allt han har befallt oss.

Såg du vad Jesus vill att vi ska bli? Lärare! "Lär dem att observera allt som jag har befallt er." En lärjunge är en som vet baserat på lärande och lydnad. Jesus sa inte, "Lär dem att observera allt som jag har befallt er att göra." Han sa: "Lär dem att följa allt som jag har befallt er." En lärare är en

som har följt sin Herres och Frälsarens befallningar och instruerar andra att göra detsamma.

Jesus vill att vi först ska följa honom i fullständig lydnad och sedan lära andra hur vi ska följa honom i fullständig lydnad.

1. Jesus leder - vi följer.
2. Jesus lär - vi lär oss.
3. Jesus befäller - vi lyder.
4. Jesus ger oss sin auktoritet till lärjungar - vi lär andra att följa och lyda honom.

Så enkelt, men ändå så komplicerat. Idén är fantastiskt enkel, men det tar en livstid av hängivenhet och lydnad för att slutföra uppgiften. Är du redo för utmaningen? Jag kan inte tänka mig något bättre att göra med våra liv än att lita på och lyda Jesus Kristus.



En lärjunge är inte ensam

”Då gick de elva lärjungarna bort till Galileen, till berget som Jesus hade utsett dem. När de såg honom, tillbad de honom; men vissa tvivlade. Och Jesus kom och talade till dem och sa: ”All myndighet har givits mig i himlen och på jorden. Gå därför och gör lärjungar för alla nationerna, döpa dem i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn, och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. och se, jag är alltid med dig, ända till tidens slut. ”Amen.” Matteus 28: 16-20

Har du någonsin undrat varför några av de 11 lärjungarna tvivlade? De är i närvaro av den uppståndne Kristus. De har alla sett honom, de har gått med honom, pratat med honom, lyssnat på honom, bad med honom, ätit med honom och rört honom. De vet att Jesus dog och de vet att han uppstod från de döda. Så varför tvivlade de på? Vad tvivlade de på?

Det grekiska ordet som översatts med "tvivel" är edistasan. Det betyder "dubbel stående, att stå på två sätt" och innebär osäkerhet och tvekan om vilken väg man ska gå. Det är bilden av en person som står där två vägar möts och inte vet vilken man ska välja. Ordet "tvekan" skulle vara en bättre översättning än "tvivlat." Alla lärjungar tillbad Kristus, men vissa "tvekade".

Tänk på vad de just har gått igenom. De senaste fem veckorna i deras liv hade varit traumatiska. Jesus arresterades. Alla lärjungar sprang för sitt liv. Jesus prövades, slogs och korsfästes. Han dog och begravdes i en grav bevakad av romerska soldater. De fruktade för sina egna liv. Deras förhoppningar och drömmar om ett messianskt kungarike hade krossats. De visste inte vad deras framtid hade för dem och deras familjer. Sedan stod Jesus upp från de döda och visade sig för sina lärjungar många gånger. Han berättade om deras uppdrag på jorden och att han åkte tillbaka till himlen för att härska och regera.

Är det konstigt att några av hans lärjungar skulle "tveka" på den väg Jesus kallade dem att följa? Kan de göra det? Var de klara av utmaningen? Skulle de ha styrkan? Skulle de ha visdom? Hur kunde de utföra den stora uppgift som låg framför dem? De stod där två vägar möttes och de tvekade.

Var tvekar vi i vårt lärjungaskap? Vilka dubbla vägar står vi inför just nu som får oss att pausa i att följa Guds Son? Jag tvivlar på att många av oss står inför djupet av utmaningar som fick några av de elva lärjungarna att tveka, så varför kan vi inte gå vidare i vår tro?

Hör vad Jesus säger till dig. Han har all auktoritet, all makt, så gå - gå och lär dig din familj, dina grannar, din skola, din arbetsplats, din gemenskap. Och glöm inte hans underbara löfte: "och se, jag är alltid med dig, ända till tidens slut."

Det påminner mig om vad Paulus skrev i 2 Korinthiska 4: 9. Han sa att efterföljare till Jesus Kristus kan bli förföljda, men de kommer aldrig att överges. Jesus har varit med dig, är med dig och kommer att vara med dig ända till tidens slut. Du är inte ensam. Jesus kommer aldrig att lämna dig. Han kommer aldrig att överge dig. Ta den väg han vill att du ska gå och han kommer att vara med dig. Alltid.

"Skriften hämtad från den nya King James-versionen. Copyright © 1982 av Thomas Nelson, Inc. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna."

Copyright © 1990-2018 GraceLife Ministeries